

# Verbinding



Contactorgaan van de  
Protestantse  
Gemeente te Gasselte



Bevrijding

Historisch kerkhof

Van wel bi'j der iene

## Kerkenraad

### Predikant

Ds. L. Roersma  
Lutkenend 2 (De Weem)  
9462 PN Gasselte

Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag;  
bereikbaar onder nummer 06-11232923.  
e-mail: predikant@kerk-gasselte.nl

Voorzitter: Mevr. C. Scholten-van der Scheer  
tel. 0599-858939

Scriba: Mevr. E.L. Vreugdenhil  
tel. 0599-564107  
e-mail: scribaat@kerk-gasselte.nl

## Ouderlingen

Mevr. H. Pool tel. 0599-513032  
Mevr. E.L. Vreugdenhil tel. 0599-564107

## Ouderling-kerkrentmeesters

Mevr. C. Scholten-van der Scheer  
tel. 0599-858939

## Kerkrentmeesters

Dhr. A. Wegman tel. 0599-565442  
Dhr. H. Braams tel. 0599-513032  
Dhr. J.H.P. Tamminga tel. 06-42221255  
e-mail: penningmeester@kerk-gasselte.nl

## Diakenen

Mevr. I. Helder tel. 0599-512362  
Vacant

## Zondagsschoolleiding

Mevr. Sjouke Wegman tel. 565442  
Mevr. Blanka Rutgers tel. 0592-262828

## Ledenadministratie

Mevr. D. Meijeringh tel. 201092  
e-mail: ledenadministratie@kerk-gasselte.nl

## Koster

Dhr. J. van het Hof  
tel. 06-26766360

## Verhuur kerkelijke gebouwen

Dhr. J. van het Hof  
tel. 06-26766360

## Asverstrooiing

Dhr. J. Vermeer tel. 0592-263525

## Bankrekeningnummers

Kerkrentmeesters NL 73 RABO 0321 1007 51  
Diaconie NL 71 RABO 0321 1052 49  
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje  
NL 34 RABO 0321 1530 57

## Website kerk

[www.kerk-gasselte.nl](http://www.kerk-gasselte.nl)



## Website Vrienden Witte Kerkje

[www.vriendenwittekerkjegasselte.nl](http://www.vriendenwittekerkjegasselte.nl)



Vrienden Witte Kerkje Gasselte





## Bevrijding

Aan het eind van zijn leven ontwerpt de kunstenaar Henri Matisse een kapel voor een Dominicaans vrouwenklooster in Vence: La Chapelle du Rosaire. Mocht je ooit in de regio van de Maritieme Alpen in Frankrijk zijn, is dit echt een plek die je gezien moet hebben. Als je binnenstapt in deze kapel, valt er een soort rust over je die gelukkig maakt. De kleuren, de vormen, alles met elkaar vertelt je een blij-makend verhaal over het geloof.



Nu, in deze Paas-tijd, wil ik met jullie inzoomen op een crucifix dat Matisse heeft ontworpen voor op de altaartafel. Het is het centrale punt, waar de bezoekers van de kapel tijdens de mis naar kijken. In een ontroerende eenvoud zien we Jezus, die aan het kruis hangt.

Waar andere crucifixen je vaak een schok bezorgen, vanwege het al te letterlijk zichtbare pijn en lijden, heeft dit crucifix een bepaalde lichtheid die je heel anders raakt.

Het heeft zeker de bedoeling om Jezus aan het kruis

af te beelden. Toch roept het een heel ander gevoel op. Het lichaam is vrij lang gerekt. Het lijkt de vorm te hebben van een soort kelk, met de armen rond naar boven gebogen. Naast de pijn van het lijden, waar het zeker over gaat met Pasen, laat Matisse ons verder kijken. Dat kruis is het einde niet! Zelf zegt hij erover "Hij moet lijden, maar het tegenovergestelde is waar: Hij moet leven!"

Dit kleine crucifix geeft voor mij de betekenis weer van wat Pasen zou moeten zijn. Het gaat over het lijden, zeker. Door de chaos in de wereld weten we daar de laatste decennia weer alles van. Bovendien vieten we april de bevrijding van ons land, 80 jaar geleden, dat ook niet zonder offers is gegaan. Het lijden van Jezus kun je als symbool zien voor al het lijden dat we als mensen moeten ondergaan. Tegelijk geeft het geloof hoop, dat het ondanks alles verder gaat. Ondanks al het lijden is er hoop op leven, op een toekomst. Dat is waar we op mogen vertrouwen, wat we mogen geloven. Dat er hoop is, ondanks alles wat we om ons heen zien en waar we voor vrezen. Laten we onze blik richten op die hoop, zodat we weerbaar zijn voor de toekomst.

Een opgewekt Pasen toegewenst!

## Uit de Kerkenraad

Op het moment dat u dit leest, zijn NL doet en de gemeenteavond op 17 maart alweer achter de rug. We hopen dat bij beide de opkomst groot is geweest. Want een kerk is meer dan een gebouw en een predikant. Als mensen samen maken we de gemeenschap. In het beleidsplan hebben we opgeschreven dat we heel graag een vierplek in het dorp willen houden. Een plaats waar we samen kunnen komen voor zingevingsvragen en bemoediging. Waar we samen de pieken en dalen van het leven kunnen en mogen delen. Dat gaat echter niet zonder mensen. De kerkenraad is nog steeds onder bemenst. En er komen ook steeds meer vacatures onder wijkcontactpersonen. Daarmee wordt de last voor wie nog wel actief is steeds groter. We doen hierbij graag een beroep op u. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen een talent heeft - groot of klein. En dat het van belang is dat we die niet verborgen houden, maar inzetten voor de gemeenschap. Kunt u of jij een steentje bijdragen? Laat het ons weten. Dat hoeft echt niet gelijk als ouderling of diaken. Een wijkcontactpersoon houdt in de gaten wie er in de buurt af en toe een praatje kan gebruiken of ziek is. Je hoeft niet iedere zondag in de kerk te zitten om naar je naaste om te zien. Ook mensen die de handen uit de mouwen willen steken, zijn altijd welkom. Bijvoorbeeld met het helpen onderhouden van de begraafplaats of koffie schenken op de koffieochtenden. Alle hulp is welkom en voor iedereen is een plek in onze gemeenschap te vinden. Neem vrijblijvend eens contact met ons op. Telefoonnummers van kerkenraadsleden vindt u voorin deze Verbinding.



Namens de kerkenraad

Catrien Scholten

### ***Van wel bij der iene - Gasselters an 't woord***

Hiel veul inwoners van oes dörp kent undertussen de rubriek *Van wel bij der iene - Gasselters an 't woord*, waarin mèensen oet Gasselt veur het voetlocht bracht wordt. In november 2024 stun Arend Braams in de schienwarpers. Arend is een drokke baos die slim veul veur oes dörp döt, u.a. as veurzitter van de carnavalsveriening. Nao Arend bin we te gast west in de pastorie en heb we oeze domnei ies even an de taand vuult. Loes Roersma is een vrouw die heur wark met hart en ziel döt en der echt wark van maakt in oes dörp een goeie plek veur de kerk te holden en/of te kriegen. Boetendes hef Loes op hiel wat plekken in oes laand (en ver daor boeten) woont en daor kun ze ok genog over vertellen.

Het neiste beeldportret in het kader van *Van wel bij der iene - Gasselters an 't woord* is maakt van het Oostermoer-comité, dat bestiet oet oeze dörpsgenoten Geke Ploeger-Oosting, Jaap Hadderigh, Arend Wiering, Reinder Pepping, Sagitta Mennega, Bert Venema en Ivanka Bokhorst. Dizze zeuven mèensen warkt er keihard an het komende Oostermoerfeest van maandag 7 juli tot en met zundag 13 juli tot een onvergetelijk feest te maken. Wat het comité döt, wat er al bekend is van het programma, of ze genog vrijwilligers hebt enz. enz. komt naor veuren in het beeldportret, dat maakt is deur Marc van der Haar, Harm Moek en Jan Germs. Marc en Harm bint verantwoordelijk veur de techniek en Jan leidt het gesprek.

Op [www.gasselte-kostvlies.nl](http://www.gasselte-kostvlies.nl) kuj de hier nuumde beeldportretten zien, maor ok alle eerdere ofleveringen van *Van wel bij der iene - Gasselters an 't woord* kuj daor vinden.

## **PROGRAMMA 4 APRIL 2025 TOT EN MET 11 APRIL 2025**

### **VRIJDAG 4 APRIL 2025**

Het programma start op vrijdagavond 4 april 2025 met een besloten bijeenkomst voor de 'Vrouwen van Nu, afdeling Gasselte'. Vanaf 19.30 uur geven we een 'sneakpreview' van de tentoonstelling in het Witte Kerkje en de film die gemaakt is (opgave leden via [secretariaatvngasselte@gmail.com](mailto:secretariaatvngasselte@gmail.com)).

### **ZATERDAG 5 APRIL 2025 – BEVRIJDINGSFESTIVAL EN TENTOONSTELLING**

Op zaterdag 5 april 2025 zijn er diverse activiteiten op het festivalterrein bij de pastorie en in het Witte Kerkje. Om 11 uur vindt de officiële uitreiking van het eerste exemplaar van ons nieuwe boek plaats (zie achterzijde). Vanaf 12.45 uur heten wij u vervolgens van harte welkom voor de spectaculaire opening van het festival, waarbij er om 13.00 uur enkele parachutisten zullen landen op het terrein achter het Witte Kerkje. Van 13.00 uur tot 17.00 uur kunt u de tentoonstelling 'De boot is omgeslagen' bezoeken in het Witte Kerkje. In deze prachtige tentoonstelling wordt u meegenomen naar april 1945. Naast fotopanelen zijn er unieke voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog te zien en uiteraard zijn ook de bevrijdingsrokken te bezichtigen. In de leerkamer achter de pastorie is een unieke film met ooggetuigenverklaringen van inwoners van Gasselte te zien. Foodtruck Hupsakeet is al vanaf 12.30 uur geopend en zorgt met een ruim assortiment (inclusief lunch) voor de inwendige mens! Verder is koffie/thee en een versnapering te koop in het Witte Kerkje. Op het terrein bij de pastorie en het Witte Kerkje staan deze middag diverse voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog opgesteld en de eigenaren vertellen u er graag over. Van 13.00 uur tot 17.00 uur treedt in 4 sessies de 'Swing the Mood Bevrijdingstour' voor ons op! Deze twee zangeressen zullen met hun legertruck aanwezig zijn. Aan boord hebben zij een fantastische PhotoBooth waarin iedereen geheel in stijl op de foto kan. Uiteraard kan ook onze wandeltocht niet ontbreken. Om 13.30 uur en 14.30 uur zullen telkens 2 groepen vertrekken onder begeleiding van een gids, die op verschillende plaatsen uitleg geeft (de wandeling duurt maximaal 2 uur). Let op: vol=vol, u moet zich vooraf aanmelden via [info@gasselte4045.nl](mailto:info@gasselte4045.nl)). Alle activiteiten vinden plaats op het terrein bij de pastorie en in het Witte Kerkje. U kunt parkeren op de parkeerplaatsen bij Dorpshuis de Trefkoel (Achter de Brinken 6E), een route is aangegeven. Wij hopen iedereen te mogen begroeten op zaterdag 5 april 2025!

### **ZONDAG 6 APRIL 2025 – KERKDIENT EN BEVRIJDINGSconcert**

Zondag 6 april 2025 vindt er om 10.00 uur een eredienst in het Witte Kerkje plaats, die in het teken staat van de bevrijding, waarbij ook de preek van dominee Winterwerp uit 1945 gebruikt wordt. Voorganger is Ds. Loes Roersma. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken. Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen. 's Middags om 14.00 uur is er een bevrijdingsconcert van Muziekvereniging Harmonie Gasselte in het Witte Kerkje. Inloop is vanaf 13.30 uur. Het concert is vrij toegankelijk en tijdens het concert zal het orkest verschillende liederen uit de bevrijdingstijd ten gehore brengen. Voor en na het concert is de tentoonstelling (tot uiterlijk 17.00 uur) te bezichtigen.

### **VRIJDAG 11 APRIL 2025 – KRANSLEGGING EN LIBERTY TOUR**

Op vrijdag 11 april 2025 zullen de kinderen van OBS de Dobbe vanaf 13.00 uur een krans leggen bij het monument ter nagedachtenis aan de Franse parachutist Fernand Bègue. Hierbij zullen de kinderen gedichten voorlezen en zal de 'Last Post' gespeeld worden. Ook zal een Franse delegatie, bestaande uit nabestaanden van de in 1945 gesneuvelde Franse militairen, een krans leggen. U bent van harte welkom bij de kranslegging aanwezig te zijn.

Deze dag vindt ook de Liberty Tour Drenthe plaats. Een imposante colonne van circa 100-150 legervoertuigen rijdt die dag door Drenthe en zal ook door Gasselte rijden. Wij willen alle inwoners van Gasselte vragen vrijdag 11 april 2025 de Nederlandse vlag uit te hangen. De caravaan voertuigen zal rond 14.05 uur Gasselte binnenrijden vanaf de Borgerweg. Ter hoogte van de Muziekkoepeel (hoek Kerkstraat/ Dorpsstraat) zullen wij deze middag een bevrijdingsplein inrichten, waar de voertuigen stapvoets voorbij zullen rijden (rijdend defilé van circa 20 minuten) en waar het mogelijk is om met elkaar de voertuigen te aanschouwen. De caravaan zal via de Dorpsstraat en Julianalaan richting Gasselternijveen rijden. Voor meer informatie over de tour: [www.drenthelibertytour.nl](http://www.drenthelibertytour.nl)





## Van de zondagsschool

Afgelopen tijd hebben we de verhalen over Salomo gelezen.  
Op dit moment zitten we in de 40 dagen periode voor Pasen.

13 april is het Palmzondag : Jezus komt dan rijdend op een ezeltje Jeruzalem binnen. Mensen zwaaien allemaal met palmtakken, vandaar de naam Palmzondag.



We gaan samen met de Kerk Palmzondag stokken versieren. Nadat de kinderen pannenkoeken hebben gegeten, gaan ze in een optocht naar het Witte Kerkje.

Daar leggen we Palmzondag nog even uit.

20 April is het Pasen. Met Pasen vieren we de wederopstanding van Jezus.

We gaan met de kinderen ontbijten in de leerkamer. We gaan eitje tik doen en we gaan eieren verstoppen rondom de Leerkamer. Wie o wie maakt dit jaar het mooiste versierde ei ??

40 dagen na Pasen is het Hemelvaart: Jezus gaat dan weer terug naar de hemel naar zijn vader.

50 dagen na Pasen is het Pinksteren We herdenken

dan dat de heilige Geest neerdaalde over de apostelen. De apostelen waren de vrienden van Jezus. Na diens Hemelvaart waren ze alleen achtergebleven en wisten ze niet wat ze moesten doen.

Langs deze weg wens ik iedereen een fijne lente toe!!

Blanka Rutgers-Boontjes



# Van de Kerkrentmeesters

## Introductie

Sinds eind 2024 is de bezetting van de Kerkrentmeester uitgebreid met Harco Braams en Auke Wegman. Catrien Scholten is Ouderling-kerkrentmeester. Naast Jan Tamminga vormen zij nu de nieuwe Kerkrentmeesters.

## Waar zijn we mee bezig

Aan de hand van het Inspectierapport van de Pastorie en het Onderhoudsuitvoeringsplan van de kerk die door deskundigen zijn opgesteld, zijn we op dit moment bezig met een Meerjarenbegroting. Helaas hebben we 2024 net zoals 2023 moeten afsluiten met een tekort. Wat betekent dit voor ons: dat we in de toekomst meer geld nodig hebben om de begroting sluitend te krijgen. Mocht dat niet lukken dan zullen we voor onoverkomelijke besluiten komen te staan. Reden van het teruglopen van de inkomsten zijn o.a. het teruglopen van leden, minder subsidies en hogere kosten voor onderhoud.

Samenwerking met de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje. We hebben een gesprek gevoerd met de leden van de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje. Dat was een prettig gesprek en we hebben vooral gekeken naar hoe we elkaar kunnen helpen en wat kunnen we voor elkaar betekenen.

## Oproep voor een ouderling-kerkrentmeester

Naast de Ouderling-kerkrentmeester Catrien Scholten, zijn wij nog op zoek naar een tweede Ouderling-kerkrentmeester. Zou u ons team willen versterken en wilt u nadere informatie, dan kunt u terecht bij een van de Kerkrentmeesters.

## Vrijwillige bijdrage

Binnenkort wordt een vrijwillige bijdrage brief rondgestuurd door de Protestantse Gemeente Gasselte. Uw bijdrage is hard nodig om de gemeente in stand te houden. Daarom zullen we ook dit jaar weer een beroep op u als lid van onze gemeente doen.

Auke Wegman,  
Voorzitter College van Kerkrentmeesters



## Kerkasiel Kampen

In de Open Hof in Kampen verblijft nog altijd de familie Babayants in kerkasiel. Onafgebroken gaan de diensten door. Voorgangers, musici, kerkgangers en vrijwilligers in het hele land zetten, samen met de organisatoren, hun schouders eronder. Waarom? Omdat we de hoop willen blijven houden dat de medemenselijkheid een groot goed is in ons land. Dat we het er niet mee eens kunnen zijn dat gezinnen, ouders met kinderen (!) vast worden gezet in de gevangenis, vanwege het uitzetbeleid van onze overheid.

Inmiddels heeft u via diverse kanalen vast al wel kennis gemaakt met het Kerkasiel in Kampen. Op woensdag **9 april** van 16.00 – 20.00 uur en op vrijdag **2 mei** van 14.00 – 16.00 uur gaan Loes Roersma en Raymond de Hoop weer voor in de doorlopende dienst. U bent van harte uitgenodigd om deze diensten mee te beleven en zo ook uw steentje bij te dragen aan dit kerkasiel.

Het adres is Lelystraat 49, 8265 BB in Kampen.

# BEHOUDEN EN BESCHRIJVEN HISTORISCHE KERKHOF BIJ WITTE KERKJE



Bij de 'eindejaarscollecte' 2024 vanuit de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje is o.a. speciaal aandacht gevraagd voor behoud van de historische begraafplaats bij de kerk. Dat heeft behalve giften van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt, er ook toe geleid dat de stichting een grotere gift heeft ontvangen. Een gift waar o.a. als speciaal verzoek aan verbonden is dat daarmee een familiegraf met meerdere graven van een oude Gasselte familie wordt opgeknapt.

## Inloopbijeenkomst “Warm lopen voor behoud Historische Kerkhof Gasselte”

Er worden diverse acties uitgezet o.a. dit stuk in de Verbinding, een vacature op Vrijwilligers Informatie Punt, op websites, Facebook, via netwerken en contacten etc.. Als aftrap om meer informatie te geven houden we een **inloop/informatiebijeenkomst**. Die wordt gehouden op **zaterdagmorgen 17 mei van 10 - 12 uur**. In de Leerkamer. Kom vrijblijvend langs en laat u informeren.

## Klussen op het oude kerkhof

De staat van de oude graven op dit oude kerkhof gaat hard achteruit. Waarbij je je afvraagt: 'waar moet je beginnen'. Het recentere strooiveld voor as-verstrooiing ligt er wel mooi bij met prachtige herdenkingszuilen. Maar de oude graven vragen aandacht. Vanuit het bestuur gaan we proberen een groepje vrijwilligers te vinden, die een aantal keren per jaar bezig gaan met het opknappen van graven. Bijvoorbeeld een dagdeel per maand. Te beginnen met de oude graven van de fam. Adams (foto). Daarbij krijgen we 'les' van mensen, die al ervaring hebben met b.v. marmeren platen schoonmaken, letters oververven, hekwerk verven, grind vervangen etc. Maar niet alleen werken, maar ook gezelligheid, mooie contacten en gesprekken vinden we belangrijk.

## Informatie over kerkhof en graven toegankelijk maken

De behoefte om een beschrijving te maken van het oude kerkhof en iedereen die er begraven ligt - voor zover bekend - neemt toe. Naarmate graven verder vervallen en onleesbaar worden is het (ook digitaal) beschikbaar maken van die informatie voor de toekomst belangrijk. Oorsprong kerkhof, wie zijn er begraven, waar zijn ze begraven, welke gegevens stonden op de grafstenen etc.

Er zijn gegevens en plattegronden - deels handgeschreven - die afkomstig zijn van oud dorpsgenote Aafke Huizing, die zich veel in de geschiedenis van Gasselte heeft verdiept en over heeft gepubliceerd. Deze informatie beschikbaar en toegankelijk maken voor belangstellenden b.v. via een boekje, online begraafplaatsen, via website, informatiebord etc. vinden we als Stichting Vrienden van groot belang en ook dat wordt opgepakt. We houden u op de hoogte. Voor meer informatie neem contact op met de koster van de kerk, tel: 06-26766360 of mail naar [info@vriendenwittekerkjegasselte.nl](mailto:info@vriendenwittekerkjegasselte.nl)



## Bevrijdingsdienst 6 april

In het Bevrijdingsweekend zal er op zondag 6 april om 10.00 uur een kerkdienst zijn die voor iedereen toegankelijk is. We vieren onze vrijheid in een tijd waarin er voor het eerst weer openlijk gesproken wordt over een mogelijke oorlog. Wat is vrijheid en vraagt dat ook iets van ons? In de dienst wordt er ook gebruik gemaakt van de preek die ds. Winterwerp hield op de eerste zondag na de bevrijding van Gasselte.

### Kranslegging Gasselte – Gasselternijveen

Op zondag **4 mei** zal de dodenherdenking plaatsvinden bij het monument in Gasselternijveen. Eerst is er een plechtigheid in de kerk om 19.00 uur, met muziek en gedichten van kinderen en jongeren. De toespraak wordt verzorgd door iemand van de burgerlijke gemeente.

Vanaf 19.24 uur verlaten we de kerk en stellen we ons op voor de stille tocht Door het de gemeentebestuurder, de kerken van Gasselte en Gasselternijveen en de twee schoolkinderen worden kransen neergelegd bij het monument.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze plechtigheid!



### Bloemengroet

De bloemen gingen in de afgelopen maanden als groet van de gemeente naar de volgende personen:

12 januari

mevr. C. van der Brink, Gasselte

19 januari

mevr. M. Zwaan, Bronnigerveen

26 januari

fam. J. Hoving, Gasselte

2 februari

mevr. H. Woortman, Kostvliet

9 februari

dhr. Dokter, Gasselte

16 februari

mevr. S. Been, Gasselte

dhr. L. van Loon, Gasselte

23 februari

dhr. E. Everts, Gasselte

2 maart

mevr. T. Berkhout, Gasselte

# KLEURPLAAT



## Geboren



Op 10 februari 2025 is **Esmee** Boers geboren.  
Dochter van trotse ouders Lisanne en Thomas.

Van harte gefeliciteerd!

## Jubilea



Op 13 april zijn de heer en mevrouw

**B.J. Visscher-K. Veenstra** aan de Hugeslaan 8A,

60 jaar getrouwd



## MAALTIJDVOORZIENING GASSELTE



Tafeltje Dekje - sinds 1988 een begrip!

### Maaltijden op maat, met bezorging aan huis

**Bezorgingsgebied:** Gasselte, Kostvlies,  
Gasselternijveen, Gasselternijveenschmond,  
Gieten en Gieterveen.

**Meer informatie:** Marjan van der Duin,  
0599-512753 / 06-40710965  
info@maaltijdvoorzieninggasselte.nl

[www.maaltijdvoorzieninggasselte.nl](http://www.maaltijdvoorzieninggasselte.nl)

Maak uw wandeling naar kerk, werk, bos of hei  
met goed verzorgde voeten door

## Medisch Pedicure Praktijk Pes Cura

Jannie E.G. Oortwijn-Timmer  
medisch pedicure

MEDISCH  
PEDICURE

Gediplomeerd lid:



**Achter de Brinken 4A**

**9462 RH Gasselte**

**0599-637 847 / 06-31 53 31 22**

**E-mail: [mpppescura@hotmail.com](mailto:mpppescura@hotmail.com)**

# Activiteiten in het Witte Kerkje

Het eerste weekend van april bruist het van activiteiten in het kader van 80 jaar bevrijding van Gasselte met een speciale kerkdienst op 6 april om 10.00 uur. Voorganger is ds. Loes Roersma. Een expositie in de kerk en een keur van activiteiten rondom de kerk en pastorie.

## Zaterdag 10 mei: Noordelijke Orgeldag

Op deze dag kunnen organisten in diverse kerken in Noord Nederland terecht om orgel te spelen. Zo krijgen ze de kans op heel verschillende orgels te spelen. Ook de kerk in Gasselte doet mee. Tussen 10 en 15 uur spelen ervaren organisten op ons Scheuer orgel. Voor een overzicht, zie onze website, via het menu op tab Orgeldag



## Zaterdag 14 juni: de jaarlijkse boekenmarkt 10-15 uur in de kerk

Er is een zeer gevarieerd aanbod, van romans, fictie en non-fictie tot woordenboeken, encyclopedieën, plantenboeken en kunstboeken.



## Zondagmiddag 15 juni: voorjaarsconcert van zangvereniging Tonegido o.l.v. Peter Stam



# Wie ben ik?

*Vele vrijwilligers zijn op de een of andere manier betrokken bij de Protestantse Gemeente in Gasselte. Met enige regelmaat stellen we in Verbinding een van die vrijwilligers in het kort aan u voor.*

## **Deze keer Geert Meendering**



Sinds ongeveer 2 jaar begeleid ik met veel plezier ongeveer 1x per maand de gemeentezang in het Witte Kerkje in Gasselte.

Geboren in 2<sup>de</sup> Exloërmond op 6 december 1948 waar mijn ouders een landbouwbedrijf runden, verhuisde ik in 1974 naar Borger samen met mijn vrouw Joke, die helaas in 2019 overleden is.

Hoe raak je zo verzeilt in de muziek? Bij mijn ouders stond zoals in veel hervormde gezinnen een harmonium in huis. Mijn vader mocht van mijn grootvader echter geen orgellessen nemen, was veelal 'not done' in boerengezinnen, daar was geen tijd voor, er moest gewerkt worden.

Mijn vader was heel muzikaal, kon heel goed zingen en zong in meerdere koren en was een groot liefhebber van klassieke muziek. O.a. Bach, Mendelssohn, Schubert.

Op jonge leeftijd kwam ik zo al in aanraking met klassieke muziek en op een gegeven moment werd besloten dat mijn zus en ik orgellessen zouden krijgen.

Ik stond niet te springen van enthousiasme, maar er was geen ontkomen aan.

Vanaf mijn tiende volgde ik lessen aan de muziekschool in Musselkanaal, ben daar met mijn 16<sup>de</sup> mee gestopt omdat ik sporten (voetbal) heel wat leuker vond.

Toch genoeg geleerd om als 18-jarige de erediensten in 2<sup>de</sup> Exloërmond te kunnen begeleiden. In het begin wel met de nodige zenuwen in mijn lijf.

Na verloop van tijd nam de belangstelling voor muziek toch weer toe, mede door toedoen van de toenmalige organist in 2<sup>de</sup> Exloërmond die mij naar allerlei orgelbijeenkomsten meesleepte.

Daar kwam ik in aanraking met de prachtige instrumenten die het Groningerland rijk is en werd mijn belangstelling voor orgels gewekt.

Ik volgde lessen bij de kerkmusicus Piet Ribben in Coevorden.

Na mijn verhuizing naar Borger werd ik door Joop de Vries gevraagd om in de Dorpskerk te spelen.

Naast de diensten in Gasselte speel ik sinds 2006 2x per maand in de dorpskerk in Dalen.

Enige jaren geleden heb ik nog lessen gevolgd bij Henk de Vries, kerkmusicus in Zuidbroek en organist Leonore Lub in Noordbroek. Net als in vele vakken ben je als organist nooit te oud om te leren.

Het orgel in Gasselte is een fraai klinkend orgel, heel geschikt voor gemeentezang.

Maar ook geschikt om mooie stukken van Bach, Böhm, Buxtehude en Mendelssohn te laten klinken.

Ik hoop dat ik nog vele jaren de diensten in Gasselte kan begeleiden.

## Koffie ochtenden in de Leerkamer



Om de twee weken, op de woensdag, is er een koffieochtend in de Leerkamer van het Witte Kerkje.

De Leerkamer staat op het terrein van de kerk en is tegen de pastorie aangebouwd.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en iedereen is welkom om een lekker kopje koffie of thee te drinken. Je mag de hele ochtend er gezellig

bijpraten maar ook als je een kwartiertje langskomt is dat helemaal goed!

De komende koffieochtenden zijn op 26 maart, 9 april, 23 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni.

De koffie staat klaar van 10.00 tot 11.30 uur.

Wees welkom!



# Kopij

voor de volgende Verbinding ontvangen

we graag voor vrijdag 23 mei a.s.

e-mail: [e.l.vreugdenhil@planet.nl](mailto:e.l.vreugdenhil@planet.nl)

### Disclaimer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de Privacywet, moet onder meer de privacy van iedereen (beter) beschermen. Het was en is altijd een vaste gewoonte om in iedere Verbinding ook de adressen te vermelden van mensen die bijvoorbeeld een bloemetje verdienen of er al één hebben ontvangen. Voor veel mensen is dat vaak een extra reden om er ook persoonlijk aandacht aan te besteden binnen het kader van 'omzien naar elkaar.'

Uit de reacties die we ontvangen, trekken we de conclusie, dat dit erg op prijs wordt gesteld. Wanneer u uw adresgegevens niet vermeld wilt zien, laat dit dan even weten via het redactie-adres:

[ivdbovenkamp@hotmail.com](mailto:ivdbovenkamp@hotmail.com)

De (eind-)redactie behoudt zich bovendien het recht voor om ingezonden kopij aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Er kan hierover niet worden gecorrespondeerd.

**De eindredactie**

## Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld

Datum	Voorganger	Schaal;ollecten
30 maart	ds. F. Karelse Derde zondag 40-dagentijd	wereld-diaconaat Kinderen in achterstandswijken onderhoud Historisch Kerkhof
6 april	ds. L. Roersma Vierde zondag 40-dagentijd	Stichting Dorcas Hoogeveen
13 april	ds. L. Roersma Vijfde zondag 40-dagentijd	Hospice Assen
17 april	ds. L. Roersma H.A. Witte donderdag, aanvang 19.30u	
18 april	ds. L. Roersma Goede Vrijdag, aanvang 19.30u	
20 april	ds. L. Roersma Stille zaterdag, aanvang 21.00u	
21 april	ds. L. Roersma 1 <sup>ste</sup> Paasdag	Paascollecte Kerk in Actie Oekraïne, steun voor ontheemden Stichting. Epifras, zorg voor gedetineerde Nederlanders wereldwijd
28 april	ds. D.Vos	Kerk in Actie Noodhulp vluchtelingen Soedan Diaconie K.I.A. missionair werk, de kerk op Social Media Zondagsschool Voedselbank Pinkstercollecte Myanmar. steun jongeren traumaverwerking.
4 mei	ds. L. Roersma Dodenherdenking	
11 mei	ds. J.C.Vaessen	
18 mei	ds. H. Marsman	
25 mei	ds. J. van Sloten	
1 juni	nog niet bekend	
8 juni	ds. L. Roersma Pinksteren	



## Collecten

datum	diaconie	K.R.M.	schaal	bestemming schaal
5 januari	49.10	30.50	59.95	Onderhoud Kerk en pastorie
12 januari	32.35	33.45	70.50	Binnenlands diaconaat
19 januari	15.60	11.50	41.00	Missionairwerk (K.I.A.)
26 januari	44.15	34.70	48.30	Voedselbank Aa en Hunze
2 februari	33.40	23.50	55.70	Binnenlandsdiaconaat
9 februari	42.95	33.40	91.10	Werelddiaconaat
16 februari	24.55	18.80	63.50	Noodhulp
23 februari	20.40	17.40	58.00	Project Sterke vrouwen Papoea, Nieuw Guinea

Ook dank aan alle gevers voor giften die we op andere wijze ontvingen.



## Contactpersonen Protestantse Gemeente Gasselte

Wijk	Contactpersoon	Telefoon
Dorpsstraat	<i>Vacature</i>	
De Brinken, J. Hugelslaan, Grotenend, Esweg, Stationsstraat, Looweg	<b>Mevr. L. Wilkens</b>	564206
Gieterweg, Wevenakkersweg, Heetweg,	<i>Vacature</i>	
Kostvliet, Achterweg, Verlengde Grensweg	<b>Mevr. M. Barhorst</b>	564279
Julianalaan, Kampaan, Gasselterstraat (Bronnegerveen)	<b>Mevr. M. Zwaan</b>	565030
De Hoefslag	<i>Vacature</i>	
De Hoefslag I t/m 49 (appartementen)	<i>Vacature</i>	564896
Hoogte der Heide	<b>Mevr. J. Haddingh</b>	564896
Achter de Brinken, Bergweg, Berkenlaan	<b>Mevr. M. de Wolde</b>	06-15101388
De Heugte, Thebincklaan, B. Fabritiuslaan, Catharinaalaan	<b>Mevr. T. Berkhout</b>	06-52076107
E. Hiddingelaan, J. Hilbinglaan, Vicarislaan	<i>Vacature</i>	
Henricuslaan, W. Bronningerlaan, J. Cuperuslaan	<i>Vacature</i>	
Schulte Alinghlaan	<b>Mevr. M. Pieters-van het Hof</b>	06-23729979
Olde Hof, Stuijzandlaan, Markepad, Markeweg, Molenstraat	<i>Vacature</i>	
Kerkstraat	<b>Mevr. F. Roosien</b>	06-14645492
Ericapark, Sodemorseweg, Borgerweg,	<i>Vacature</i>	
Lutkenend, Bosweg, Houtvester Jansenweg	<i>Vacature</i>	
Gasselternijveen, Gasselterboerveen, Gasselterboerveenschemond, Gasselternijveenschemond	<b>Mevr. H. Speelman</b>	0599-512523
Gieten	<i>Vacature</i>	
Drouwen, Borger en overig buitengebied	<b>Mevr. M.J. Berkhoff</b>	564723

Verbinding is een uitgave van  
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

**Nummer**  
**april/mei 2025**

**Redactie**  
**Verbinding**

**Lies Vreugdenhil**  
Tel. 564107  
e-mail: e.l.vreugdenhil@planet.nl

**Het volgende nummer**  
**van Verbinding**  
**verschijnt**  
**juni 2025**

Kopij mailen naar  
e-mail: e.l.vreugdenhil@planet.nl

Vormgeving en druk:



**Grafisch Goed**  
Dorpsstraat 14  
9462 PL Gasselte  
info@grafischgoedgasselte.nl



Gedrukt op papier  
afkomstig uit productiebossen.  
Hierdoor gaan geen oerbossen verloren.